



מועצה דתית כנרות עמק הירדן

פרשת השבוע : פרשת בלק

"כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל"

כשידע בלק בן צפור שאינו מסוגל להילחם בישראל ההולך ומתקרב אל ארצו בדרכו לכנען, החליט להשתמש בנשק בלתי קונבנציונלי, והוא הפה, הלשון. ולצורך זה, גייס את בלעם הרשע, וביקשו לקלל את ישראל, אלא שהקב"ה הפך את הקללה לברכה, ובלעם מצא את עצמו מברך את ישראל בעל כרחו.

בין יתר דבריו התפעל מכך שבבני ישראל לא שולטים קסמים, ואמר את הפסוק: "כי לא נחש ביעקב, ולא קסם בישראל".

רבנו יעקב המגיד מדובנא, כדרכו מסביר זאת ע"פ משל: שר צבא שמע שבארץ רחוקה, המציא אדם משחה מיוחדת, שכל המורח בה את גופו, לא יזיקו לו שום כלי מלחמה, לא חצים ולא חרב. החליט להשיג את המשחה הנפלאה הזאת בכל מחיר, כי הרי הוא השר הממונה על המלחמות, ותועיל לו מאוד, וכך עשה, קנה את משחת הפלאים בממון רב. בדרכו חזרה הביתה, פגעו בו שודדים, והחלו יורים לעברו חצים, אולם הוא שהקדים ומרח מהמשחה על גופו, לא נפגע כלל, וכשראו כך השודדים נבהלו מפניו, והחלו לברוח. קרא להם השר, ואמר: בואו ואכבדכם במאכל ומשתה. כאשר קרבו אליו, שאלוהו, לפשר תגובתו, כשהם התכוונו להורגו, והוא עומד ומכבד אותם? ענה להם השר: טובה גדולה עשיתם עמדי, דרככם גיליתי את יעילות המשחה שקניתי. עד היום פחדתי לנסות אותה על עצמי, חששתי שמא אינה מועילה, ואם אירא חץ בעצמי, - איפגע, אולם עכשיו שיריתם בי ולא נפגעת, בטוח אני ביעילותה, ואוכל להתייצב בפני האויב ללא פחד!

כך עם ישראל, ידע על ה"משחה", ההגנה והסגולה שיש לו לעמוד נגד קסמים, אולם פחדו לנסות סגולה זו, והנה לאחר שבלק שלח את בלעם לקלל את ישראל בקסמיו, ולא הצליח, אמר ה' לבלק: טובה גדולה עשית עם בני ישראל, עכשיו הם יודעים בודאות כי מובטחים הם ומוגנים היטב בפני הקסמים והלחשים שלא יזיקום! הם יודעים שהקב"ה חופף ומגן עליהם מפני כל המתנכלים להם.

בברכת שלבת שלום

**הרב שלמה דידי
רב אזורי – עמק הירדן**